

**HANS JØRGEN KNUDTZON**

E-MAIL: KNUDTZON@COMPAQNET.DK

TLF: (+45) 9794 1790

**TUSCULUM**

INGEBORGS ALLÉ 19  
DK-7700 VESTERVIG, THY



TUSCULUM i Thy, den 4. August 2018.

## **TALE til GRUT HANSEN FESTEN d.1/9 – 2018**

Kære Slægtninge !

Bestyrelsen har bedt mig om her, tidligt i vort slægtsarrangement, at stille spørgsmålet:

”Hvorfor er vi egentlig hér ?”

- og at besvare det. - Kort kan det jo bedst gøres ved at svare:

”Det er vi af slægtstraditionelle grunde !”

men lidt mere kød på de knokler må der nok til, så jeg tillader mig at uddybe svaret lidt.

I nyere tid – d.v.s. for over 60 år siden – indledtes traditionen omkring disse slægtsmøder, da godt 200 slægtninge i 1957 mødtes på ØREGAARD, det landsted som fra 1843 var sommerbolig for Emma Eliza & Andreas Nicolai, og som efter disse vore forforældres død fortsatte i slægtens eje til kort efter sønnen Alfred Hansen's død i 1893. - I 1917 overgik Øregaard med tilhørende park til Gentofte Kommune, der 4 år senere åbnede ejendommen som museum. Den funktion har Øregaard fortsat med mange aktiviteter, og ejendom og park er således tilgængeligt for offentligheden. Jeg undlader ikke ved denne lejlighed at understrege den betydning for Øregaard, som Foreningen Øregaard Museums Venner gennem en menneskealder har haft for museets overlevelse og fremgang. Foreningen, der om en

## 2.

uge fylder 35 år, har i alle årene haft initiativrige og kreative medlemmer af vor slægt som bestyrelsesmedlemmer. Formanden er i dag Kjeld Moltke-Leth – No. 197 i vor Slægtsbog.

Med Øregaard i slægtens eje i et halvt århundrede var det naturligt at mødes dér i 1957, og det har det da også været siden, idet vi i 2008 mødtes i Øregaardsparken i et stort telt på plænen foran Øregaard.

Vi er jo mange, når vi samles, og det kræver god plads. I 1988 var vi så heldige at kunne mødes på Clausholm Slot i Jylland, hvor Familien Berner tog gæstfrit imod os, og i 1998, hvor vi fejrede stamfaderens 200-årsdag, var det Familien Westenholz, der generøst lagde hus til på Matstrup Gods i Jylland.

Da Kong Frederik den VII i 1855 solgte Christian den IV's børssbygning i København til Grosserer-Societetet, var det efter forhandlinger med vor stamfader, A.N. Hansen, som blev den første formand for Societetets Komité efter købet. Da vi atter fik en slægtning i formandsstolen – nu hed det blot Det Danske Handelskammer – i skikkelse af Klavs Olsen – No. 255 i vor Slægtsbog – var han ikke sen til at samle slægten på BØRSEN i august 1990. Og under overskriften HANSEN på BØRSEN strømmede slægten til buffet og bal i den smukke børssal.

Slægten lægger således vægt på at samles på steder, der har relation til vor historie, steder hvis ånd bærer vidnesbyrd om vor slægtshistories vingesus og får os til at fornemme, at luften bæver af slægtens dybe åndedrag endnu den dag i dag, steder hvor vi mærker slægtens pulsslag, så at sige.

Da Bestyrelsen skulle beslutte sig for lokaliteten til slægtsmødet i 2013, inspirerede nu afdøde Tore Dinesen – No. 202 i vor Slægtsbog – os til at vælge kombinationen af Rungstedlund og Rungstedgaard – en kombination vor nye bestyrelse – generationsskiftet til foreløbigt 6. slægtled – besluttede at gentage i år.

### 3.

Rungstedlund/Rungstedgaard er i højeste grad et sted, hvor man fornemmer slægtens pulsslag den dag i dag og et sted fyldt med Fortællinger, der ikke blot er vigtige dele af vor slægtsarv, men tillige vigtige dele af vort folks kulturarv.

Ejendommene kendes over 300 år tilbage, men i 1789 blev de – tilligemed Folehavegaard ikke langt herfra – købt af kaptajn og forfatter Wilhelm Dinesen i sameje med hans storesøster, Alvilde. Han var født i 1845, havde med hæder deltaget i Krigen 1864, været i fransk tjeneste under Den fransk-tyske Krig 1870-71, opholdt sig 2 år i Wisconsin, U.S.A. blandt indianere, der gav ham tilnavnet BOGANIS, og var netop vendt hjem året før fra Den russisk-tyrkiske Krig 1877-78. Året efter købet af ejendommene, som han drev ved en Forpagter, mødte han vor slægtning Ingeborg Westenholz. De blev gift på Mattrup Gods den 17/5-1879 og tre dage senere bar Boganis sin hustru over dørtærskelen her på Rungstedlund med ordene:

”Hvad der end måtte ske, så husk, at jeg bar Dig over dørtærskelen i maj, at her var smukt, og vi var lykkelige !”

Her på Rungstedlund fødtes Karen Dinesen den 17/4-1885 og her døde hun som Karen Blixen den 7/9-1962. Hun ligger begravet hér, og siden 1991 har hun hér haft sit museum – et DEJLIGT museum.

Det er nyligt kommet frem, at Karen Blixen Museet er i økonomisk knibe. Museets direktør, Catherine Lefebvre, plæderer varmt og stærkt for museets bevarelse: ”Her værner vi om stedets ånd og sjæl, som vore gæster oplever og bliver ramt af.” Det gælder jo i særlig grad os slægtninge, som jeg hermed opfordrer – hver efter evne - til at give dette unikke museum sin fulde opbakning.

Rungstedgaard beboedes af storesøster Alvilde, der døde dér i 1893; hendes efterkommere solgte i 1965 ejendommen til Forsikringsbranchen, der siden har ejet og drevet stedet som et stedse mere kvalificeret uddannelsessted for medarbejderne. Selv har jeg haft den glæde som forsikringsjurist at have undervist og været censor på Forsikringshøjskolen, som det hed i min tid – nu hedder det

#### 4.

Forsikringsakademiet. Gennem de senere år har stedet udviklet sig til et kvalitetsbetonet hotel- og conferencecenter, hvad vi i slægten fik glæden af i 2013 – og nu skal genopleve.

Om stedet her og de mange slægtninge, der har præget det, er skrevet bindstærke værker, og noget af, hvad der her er berettet om, kan læses i vor slægtsbog, GRUT HANSEN EFTERKOMMERNE, som vi fik udgivet i 2007 i form af en stærkt udvidet og revideret udgave af Stamtavlebogen, som den indgiftede Hans Konow udgav første gang i 1947 i et forsøg på at få oversigt over den ”myretue”, han var kommet ind i.

Slægtsbogen fik i 2007 og årene derefter en god modtagelse af Slægten og af en hel del andre personalhistorisk interesserede, og der er kun et mindre restoplæg tilbage, som i dag stilles til slægtens disposition.

Selve stamtavlen er naturligvis forældet, f.s.v. som den ikke er opdateret – men det er der jo rådet bod på ved oprettelsen af Slægtens Hjemmeside og den dertil knyttede digitale slægtsoversigt, som til enhver tid er så opdateret, som slægtens egne dataindmeldinger tilsiger.

Slægtsbogens øvrige kapitler er imidlertid ingenlunde forældede, men fortsat en del af de mangfoldige fortællinger, som er en del af vor fælles arv, fortællinger, der også fylder dette sted, hvor vi samles i dag – kort før stamfaderens 220-årsdag – for at berette for hinanden nye fortællinger – og fortsat med fornemmelsen af, at på stedet hér og blandt os slægtninge bærer luften endnu af slægtens dybe åndedrag !

I ønskes alle et vellykket og dejligt Familiemøde !